

Sabelskjöldarn

www.sabelskjold.se

2022

Vår ordförande har ordet

Ett pudervitt täcke med snö ligger utanför fönstret och mätaren visar på ett par graders minus när jag sätter mig ner för att tänka tillbaka och skriva några rader om det gångna året 2021.

Ett år som liksom det föregående har varit speciellt på flera sätt för de flesta av oss. Jag och familjen har haft flera kaffestunder och högtidsfiranden digitalt och insett att det går det med. Även föreningens styrelsemöten har genomförts digitalt och oftare än tidigare år. Troligen kommer vi att fortsätta med digitala möten mellan de möten då vi träffas fysiskt.

Under sommaren började den nya släktboken med bilaga som nu är klar, att säljas. Jag skulle härmed vilja tacka alla inblandade i nytrycket av boken för deras arbete, tack!

I början av juli var vi inbjudna till Kristdala hembygdsgrupp för att tala om föreningen. Det var en varm och skön sommarkväll och vi var några representanter med från styrelsen där Thina höll ett uppskattat föredrag om markägandet i Kristdalatrakten under 1500-och 1600 talet. Vi presenterade även släktboken och hade försäljning av denna.

Tyvärr blev den DNA-dag som var planerad som en mellanträff, inställd på grund av pandemiläget i världen. Däremot hoppas vi på att smittläget ändras och att vi snart ska kunna ses. Därför har vi på nytt börjat planera för ett släkthemöte i Uppsala i början av september 2022.



Väl mött, er ordförande Staffan Svensson.

Årsmöte planeras till Uppsala

Årsmötet för 2022 är planerat till lördagen den 3 september. Förutom årsmötesförhandlingar hoppas vi få möjlighet att titta på adelsbrevet i original som finns på Uppsala universitetsbiblioteket Carolina Rediviva.

En detaljerad inbjudan med anmälan, exakta platser och priser kommer att skickas ut separat före sommaren. Men redan nu kan du notera dagen i kalendern. Har du långt att åka brukar det dessutom vara förmånligt att boka hotellrum i god tid, detsamma gäller resor med tåg.

Ett preliminärt program ser ut så här:

- ❖ Kl 10.00 Kaffe och avprickning
- ❖ Kl 11.00 Förhandlingar
- ❖ Kl 12.30-14.00 Lunch
- ❖ Kl 14.00-16.00 Titta på adelsbrevet i grupper
- ❖ Kl 16.00 Avslutning med kaffe och tårta

Väl mött!

Styrelsen genom Thina Rydell



Bilden är hämtad från bibliotekets fb-sida.

Stenen i Lemnhult - nyrenoverad överdel

från Sabelskjöldarn 2015 - Bakgrund

Vid renovering av den senmedeltida kyrkan i Lemnhult 1826 gjordes en sänkning av golvet. I samband med detta flyttades gravhällarna ut på kyrkogården. Sedan dess har ”vår” gravhäll legat oskyddad utomhus, utom en period på 1990-talet när släktföreningen ordnade med ett trätak som lades över vintertid. Detta trätak har inte använts det senaste decenniet. --- Vår häll ligger på ödekyrkogården som sköts av den lokala hembygdsföreningen och är en fornlämning. På hällen finns två adelsvapen inristade: Sabelsköldska och Ulfsaxska. Till minne av Brita Sabelsköld (1620–1676) och Per Nilsson Ulfsax (1619–1688) Brita är dotter till Carl Jönsson Sabelsköld (1590–1663) i hans första gifte med Magdalena Strang. Brita och Per vigdes före 1642 och fick åtta barn. Per föddes på sättegården Holma i Lemnhults socken. Vid giftermålet flyttade paret till Flenshult i Karlstorps socken. Ulfsax är en släkt från 1400-talet i det smäländska frälset. I ett andra äktenskap med Anna Armsköld fick Per Ulfsax fem barn.

Monika Mörk Vetlanda

Nytt tak över stenen - november 2016



Nu är ”taket” på den sabelskjöldska gravstenen på Lemnhults kyrkogård på plats. Här var ordförande Staffan Svensson i arbete.

Foto: Birger Bring

För att förhindra att gravstenen blir förstörd sattes ett plexiglas över stenen i november 2016. Väder vind och eventuell annan åverkan har gjort att plexiglas hade spruckit på mitten. De fyra stolpar som tidigare var botten har nu ersatts av en ram i rostfritt stål kring stenen och med en skiva karbonatglas ovanpå.

Karbonatglas är ett repfritt material, flexibelt men som inte spricker vid belastning. Kravet på material var möjlighet att borra hål för infästningen i ramen. Staffan Svensson, Birger Bring och Peder Nilsson genomförde arbetet under övervakning av Staffans dotter Sofia som också var fotograf vid tillfället.

Thina Rydell

Rapport från höstens blötaste dag

I våras fick jag (Staffan Svensson) ett meddelande från Birger Bring att taket över gravhällen i Lemnhult var trasigt. En av våra medlemmar Robert Söderberg hade besökt kyrkogården och skickat en bild på förödelsten.



Skivan blir inburen på kyrkogården.



Tre nöjda takarbetare, fr vänster Birger Bring, Staffan Svensson och Peder Nilsson. Foto: Sofia Svensson

Jag åkte till Lemnhult och hämtade det trasiga taket för att ingen skulle skada sig på det. Ett nytt tak beställdes och en ram tillverkades efter måtten på den trasiga.

Solen sken i Kristdala när jag, min dotter Sofia, Birger Bring och Peder Nilsson åkte mot Lemnhult. I Åseda kom det några regndroppar som ökade till hållregn när vi väl var framme vid kyrkogården. Monteringen genomfördes trots regnet, skam den som ger sig, men vi har genomblöta. I Åseda var det översvämning på gatorna när vi stannade för att äta. Åter i Oskarshamn sken solen och vi som var med har fått ett minne att skratta åt.

Staffan Svensson

Jord och ägande - 1300-talet och framåt

Det finns mycket skrivet om Kristadalstrakten och jag fastnade för jord och ägande och hur och varför släkten Sabelskjöld kom att etablera sig i trakten. Här är ett utdrag av mitt föredrag hos hembygdsföreningen, tyvärr utan bilder då de inte fick plats.

Östgötalagen

Den medeltida landskapslag som gällde i Östergötland och i flera småländska härader samt i en del andra områden som Kristdala. Den omnämns i två fastebrev från 1358 som gällde Kristdalagårdar. Den äldsta jordabalken som finns är den på 1545 men fastebrev fanns långt tidigare. Fastebrev är som dagens lagfart.

Frälse och ofrälse

Frälseman var befriad från skatt i gengäld åtog han sig rusttjänst. Detta bestämdes av Magnus Ladulås på 1200-talet. Den som höll en stridshäst skulle vara befriad från skatt till kronan. Övriga bestämmelser angav att hästen skulle vara värd 40 mark, dessutom skulle finnas rustning och fullgoda vapen. Efterhand blev frälsegårdar säterier och då de oftast gick i arv blev det anställda, svenjtjänare som stod för rusttjänsten. Mot slutet av medeltiden övergick rusthållarna till att kallas adel.

De tidiga jordägarna var till största delen tyskar. Hantverkare, förutom smeder, är så gott som alla av lågtyskt ursprung, till exempel skräddare, skomakare, garvare, körsnär, snickare, kopparslagare. Skråväsendet med lärningar, gesäller och mästare kom också från Tyskland. (Svenska språket har många låneord från tyskan ex fönster, jungfru, knekt, län, manskap, rådhus. Listan kan göras lång.)

Hög- och lågfrälse i Kristdala

Två jordägare/riddare från 1300-talet som kan nämnas är herr Jon Kettilsson och herr Kettil Glysing, de var kusiner, släkten kom ursprungligen från Holstein i Tyskland. Den förstnämnde har ett fadersnamn s.k. patronymikon, hans far hette förmodligen Kettil. Andra i hans släkt använde namnet Puke men inte herr Jon själv, han har inga kända ättlingar.

Det finns också matronymikon men det är inte lika vanligt, ex. Nils Sigridsson stamfader för ätten Natt och Dag. Senare övergick hela adeln till släktnamn, oftast i anslutning till vapensköldens bilder. Frälsemännen bodde oftast på en sätesgård, men uppbar arrende för de ägda gårdarna. I Kristdala fanns ingen sätesgård.

Herr Kettil Glysings son, kallade sig Erik Glysing medan döttrarna använde Glysingsdotter. Två av döttrarna gifte sig med söner till Heliga Birgitta, Karl och Birger. Glysings vapen, en svinskalle återfinns på Birgittas relikskrin som finns i Vadstena klosterkyrka.

Lågfrälse - knapadel, de utan riddartitel. Här hittar vi släk-



Karta över Högvalborne Sabbelskölds gårdar 1654

Klas Kyle "Brådhulta gård med alla de ägor som under där ligga".

1500-talets Frälsegårdar

Boarum – släkten Ryning till 1656 då Erik Slatte blev ägare. Hägerum – 3 gårdar, Verner Slatte var gift med Klas Kyles dotter Carin. Släkten hade gårdarna från mitten av 1500-talet. Karin Slatte ägde gården 1618 och då kallas den sätesgård.

Bråhults hemman - 30 gårdar, oklart om alla gårdar omfattas över tid. Klas Kyle från 1530, Joen Elofsson Skrivare till Barkestorp 1536, Germund Svensson till Göberga 1547 (Dackefejden). Arvid Svan till Kålltorp 1571. Vissa tider kan gårdarna ha tillhört kronan, dvs inte varit förläningar.

1577 kom 12 gårdar i Bråbygden som förläning till Hans Strang gift med Karin Bagge av Berga, dotter till Anders Bagge och Malin Slatte. Släkten Strang kom ursprungligen från Skottland. Hans Strang hade lånat ut pengar till Johan III och fick 17 gårdar i pant.

Regenternas kamp om Bråhult

Hans Strangs dotter Magdalena gifte sig med Carl Sabelskjöld och fick två döttrar, Britta och Elisabet. Genom hustrun fick Carl överta gåvobrevet för gårdarna. Gårdarna var en säkerhet för panten, utebliven sold och lån av pengar och ägdes ej. Storleken på fodran är okänd. Carl anhöll om att få äganderätt och beviljades detta genom en donation av drottning Kristina 1649.

Karl X Gustav återkallade alla förläningar i flera steg. Först fick gårdarna Applekulla och en gård i Bjälebo återlämnas. Det övriga återgick till panträtt och skulle lösas in om kronan betalade skulden.

Karl XI återtog 1689 samtliga av Sabelskjölds gårdar. Avkastningen från gårdarna skulle vara ersättning för skulden. Släkten fick sitta kvar på Bråhult men som kronoarrondator.

Thina Rydell

Kalmar blodbad 1505

Inom vår förening rör sig ofta intresset om tiden efter Sabelskjöld och hur ens egna band med Sabelskjöld ser ut. Det finns mycket intressant om man fortsätter bakåt i tiden. Det går att hitta anknytningar till många intressanta och viktiga personer i Sveriges historia. Jag har försökt att ta mig tillbaka i tiden och den här historien handlar om Kalmar blodbad 1505 och våra förfäders anknytning till den händelsen.

Kalmar blodbad 1505 är en spektakulär och hemsk händelse och är kanske okänd för många eftersom den inte är särskilt omnämnd i historieskildringar. En del känner kanske till att den inträffat, men vet inte hur det gick till eller bakgrunden till att det hände. Det måste ha varit en traumatisk händelse för en liten stad som Kalmar som var mycket mindre på 1500-talet. Kalmar blodbad inträffar 15 år innan Stockholms blodbad 1520 som utförs av Christian II Tyrann där cirka 100 personer blir avrättade.

Kalmar var en gränsstad eftersom både Skåne och Blekinge tillhörde Danmark och blev svenskt först 1658 vid freden i Roskilde. Kalmar fick ge namnet till Kalmarunionen som bildades 1397, en union mellan Sverige, Norge och Danmark. Finland ingick men på den här tiden var Finland inte ett eget land utan en del av Sverige. Kalmarunionen var en union där länderna enades under en regent och där man hade gemensam utrikespolitik, hjälpte varandra i krig samt att det ska skulle vara lätt att resa mellan länderna. Det fungerade bra i början men under senare delen av 1400-talet startar konflikten mellan Sverige och Danmark och den trappas upp mer och mer.

1505 befinner vi oss före Gustav Vasas tid och det är en ganska turbulent tid i Sveriges historia. Sverige ingår i Kalmarunionen som styrs från Danmark vilket många i ledande ställning inte var nöjda med. Det fanns två läger inom adeln, både förespråkare och motståndare till unionen. Liknande som idag vad det gäller EU, men lite mer våldsamt.

Under andra halvan av 1400-talet pågår det många konflikter i Sverige mellan förespråkare och motståndare till Kalmarunionen. Sten Sture den äldre blir riksföreståndare i Sverige 1470. Han är inte kung eftersom vi var en del av unionen. 1497 valdes Hans, son till Christian I till svensk kung och han fick namnet Johan II.

Johan II styrde Sverige på ett sådant sätt att det ledde en stor besvikelse för många. Han misslyckades på slagfältet och höjde skatterna vilket spädde på missnöjet. Ett uppror startade i Sverige som leddes av Sten Sture d.ä, Svante Nilsson och Hemming Gadd. 1501 avsätts Johan II till förmån för Sten Sture d.ä. som blir riksföreståndare igen. Sten Sture d.ä. dör 1503 och ersätts av Svante Nilsson som blir ny Riksföreståndare i Sverige.

Johan II har trots detta inte gett upp ambitionen om att bli svensk kung igen. 1504 var Kalmar slott fortfarande i händerna på Johan II män. I maj får Nils Gedda som är lierad med Johan II, ta hand om slottet efter ett märkligt avtal eftersom han är släkt med Svante Nilsson som då är Sveriges Riksföreståndare. Avtalet innebär att det ska bli ett stillestånd i konflikten med målet att vid midsommartid 1505 mötas för unionsmöte i Kalmar. Syftet med mötet är att få ett slut på konflikten.

Johan II kommer i god tid till mötet. Han reser med 60 skepp vilket är en imponerande flotta. Han har också med sig 3200 män vilka består av 600 från kyrkan, 600 från adeln,



Christian I son Hans som blev kung Johan II , skulptur från St Knuds kirke i Odense. Bild från Wikipedia.

1000 borgare, 700 från Brandenburg och ett stort antal norska och danska riksråd.

Riksföreståndaren Svante Nilsson hade också rustat sig för mötet men hade ingen brådska att komma fram. Johan II väntade och väntade, förgäves, Svante Nilsson kom aldrig. Han blir besviken men tänker inte åka hem med svansen mellan benen, utan han startar en domstol som består av 24 norska och danska rådmän som ska döma de svenskar som inte kom till mötet.

Domstolen dömer följande svenskar i slutet av juni 1505:

- ❖ Svante Nilsson
- ❖ Nils Klausson
- ❖ Sten Kristersson
- ❖ Trotte Månsson Eka
- ❖ Erik Turesson Bielke
- ❖ Åke Hansson Tott
- ❖ Erik Johansson Vasa, Gustav Vasas far
- ❖ Tönne Eriksson Tott
- ❖ Peder Turesson Bielke
- ❖ Plus den redan avlidne Sten Sture den äldre

- ❖ Erik Johansson Vasa, Gustav Vasas far
- ❖ Tönne Eriksson Tott
- ❖ Peder Turesson Bielke
- ❖ Plus den redan avlidne Sten Sture den äldre

Alla döms i sin frånvaro för majestätsbrott och domen blir att både liv och egendom ska förverkas. Den praktiska konsekvensen är att deras egendom konfiskeras och eftersom de inte är där så kan de inte avrättas, men är ändå dömda till döden. Av dessa finns två personer som är förfäder till Sabelskjöld, nämligen Tönne Eriksson Tott och Erik Turesson Bielke (kommande svärfar till Tönne).

Det spektakulära är det som inträffar efter det att domen dömts ut. Johan II vill inte åka hem utan att ha stärkt sin position.



De dömda är inte på plats och i stället döms ett stort antal borgare från Kalmar som Majestätsförbrytare. Det finns inga exakta siffror på hur många som döms. Anledningen är att de hjälpt till att erövra slottet 1503 och då ställt sig mot Johan II. Borgarna torterades, halshöggs och steglades på Galgbacken utanför stadsmuren. Borgmästaren i Kalmar går samma öde till mötes som de övriga. Efter detta lämnade Johan II Kalmar. Kriget fortsatte och år 1506 återtog svenskarna Kalmar stad, men slottet föll först sommaren 1510.

Svante Nilsson kommer fram till Kalmar efter cirka två veckor och var skadad av vad som hänt. Stridigheterna fortsätter under de kommande åren och kulminerar 1520 vid Stockholms blodbad när Christian II tar över som kung i Sverige.

Våra två släktingar är inte med i själva blodbadet men är bland de som är dömda och om de kommit till Kalmar skulle det troligtvis inte gått bra för dem. En av dem är Tönne Eriksson Tott. Han kämpade mot Danmark på Sturarnas sida och blev riksråd 1505. Han var hövitsman på Viborgs slott 1513 till 1520 där han avrättades genom halshuggning den 2 januari 1522 i Åbo på befallning av Christian II.

Även Erik Turesson Bielke som är svärfar till Tönne Eriksson Tott finns i vårt släkktred. Han har bland annat varit friherre på Kråkerum i Mönsterås. I motsats till sin far, Ture Turesson (Bielke), var Erik Turesson antidansk och sympatiserade med Sture-partiet. Han var ganska ung när han 1487 utnämndes till fogde på slottet Tre Kronor i Stockholm.

Därigenom lärde han känna Sten Sture d.ä. Detta ämbete höll han till 1490.

Erik Turesson Bielke försvarade Viborgs län och Olofsborgs slotts län i Finland med framgång mot ryska anfall. Han försökte upprätthålla fredliga förbindelser med ryssarna trots tvister om gränsdragningen mellan Finland och Ryssland. Från 1504 var han slottshövitsman över hela Finland. Hans främsta politiska insats har angetts, att han lyckades hindra Johan II att försöka dra in ryssarna i den pågående svensk-norska konflikten och att han stödde Viborgs strävan att öka sin handel på Ryssland i konkurrens med Hansan. Vid sidan av detta var han en av Sturarnas, särskilt Svante Nilsson säkraste stöd fram till 1510, då en brytning skedde mellan honom och riksförståndaren. Erik Turesson Bielke dog 1511 i Viborg.

Per Håkansson

Fakta om KALMAR STAD

Kalmar omnämns i skrift första gången redan på 1000-talet. Trots att inloppet till Kalmar är stenigt och sågs som en farlig passage av sjömän, fanns här en blomstrande handelsstad redan i mitten av 1200-talet. Handelsmännen var till stor del välbärgade tyskar vilka dominerade handeln i flera hundra år. Kalmar var Hansastad och det säkerställde en omfattande handel runt Östersjön.

1397 är Kalmar medelpunkten i en av de viktigaste händelserna i Nordens historia, Kalmarunionen bildas. Drottning Margareta "kung byxlös" regerade över Norden. Då fanns en enkel försvarsborg där Kalmar slott ligger idag.

1500-talet är ett dramatiskt århundrade för Kalmar. Kristian II Tyrann hade fängslat Gustav Vasa i Danmark, han lyckas rymma och landstiger på Stensö udde 1520. Det är i den senare delen av 1500-talet som Gustav Vasa och hans söner bygger om slottet till ett renässansslott och det börjar likna det slott vi ser idag.

Kalmar stad låg runt slottet, det som vi idag kallar Gamla stan. 1647 brann staden ner för andra gången och det påskyndade beslutet att flytta men det dröjde innan det blev verklighet. Inte minst på grund av materialbrist och myndigheternas byråkratiska turer. Man ville att hela staden skulle byggas i sten för att undvika flera bränder. Ett försvarswerk skulle också byggas runt hela stadskärnan.

Thina Rydell

Släktföreningens forskargrupp

Vi är ett gäng släktforskare, vars uppgift i föreningen är att förvalta databasen med alla ättlingar till släkten Sabelskjöld, att kontrollera medlemsansökningar och hålla oss uppdaterade om släktens anor. Vi har ett litet bibliotek med litteratur och CD-skivor.

Till databasen använder vi idag dataprogrammet DIS-GEN, där dokumenterar vi alla ättlingar, med källhänvisning till de data som ligger till grund för dessa. Data som registreras är född, vigsel och död (datum och socken).

Under 2021 har vi haft ett antal möten via TEAMS, där vi diskuterar släktforskningsfrågor. Vi fick in 37 medlemsansökningar, varav vi kunde godkänna 35.

Den som ansöker om medlemskap har förhoppningsvis redovisat sin koppling till släkten Sabelskjöld redan i sin ansökan. Då kontrollerar vi detta mot databasen, och andra källor, innan man godkänns som medlem.



Så här har 2021:s ansökningar fördelat sig över tid, diagram till vänster och till vilken gren den sökande bör, cirkeldiagram.

Om det saknas data från den som vill bli medlem kontaktar vi vederbörande, och ber att få in kompletterande data. Detta gör att det ibland kan ta lite tid innan en medlem kan godkännas. Det tar i medeltal cirka 11 dagar att få sin ansökan behandlad och godkänd (förhoppningsvis), lite beroende på om vi behöver be om kompletterande data eller inte.

Databasen innehåller nu 26 800 individer, samtliga på något sätt kopplade till släkten Sabelskjöld. Under året som gått har databasen vuxit med över 500 individer. Nu ser vi fram emot 2022, och hoppas på många nya medlemmar, och många nya poster i vår databas.

Text och diagram: Kerstin Malm, ansvarig forskargruppen



Möjlighet att söka ett stipendium för forskning i släkten

Släktforskar du och har ideer om vad du vill göra så är du välkommen in med din ansökan till styrelsen. Kraven är beskrivna i texten, ett års medlemskap och att det är säkerställt att släktskap med Sabelskjöld finns. Det finns fortfarande många delar av släkten som är outforskad.

Du skickar din avsiktsförklaring i ett mail till styrelsen@ sabelskjold.se eller brev till ordförande, uppgifter finns på sista sidan. Styrelser ser fram emot att läsa din ansökan.

Bakgrund

Vid årsmötet 2020 beslutades angående möjligheten att söka stipendie för forskning i släkten. Även om stor del av släktforskning idag bedrivs digitalt kan det behövas en resa till en annan ort. Föreningen ser det som en möjlighet att få ta del av forskning kring släkten Sabelskjöld som görs av medlemmar.

De \$ 1000 som donerades av Chuck Johnson 2016 kommer att vara en del av de avsatta medel som ska finnas för utdelande av stipendiet. Att låta donationen ingå i syftet att kunna släktforska på annan ort ser styrelsen vara ett steg i den riktning Chuck ville vi skulle gå. Det här blir också ett sätt att bevara hans minne då han så hastigt gick bort under en av sina forskningsresor hösten 2019.

Thina Rydell

Föreningens syfte är att verka för sammanhållning inom släkten, att tillvarata gemensamma intressen, att föra en korrekt medlemsförteckning samt att utföra forskning i släktens historia. Föreningen anordnar släkstmöten och ger ut den årliga medlemstidningen Sabelskjöldaren.

Vi önskar att den som forskar i släktens historia ska ha möjlighet att söka ett stipendium. Villkoren är att man ska ha varit medlem minst ett år och att man ska ha lämnat in den egna forskningen så att släktskap med ätten Sabelskjöld är säkerställt. Avsikten med detta är att stimulera intresset för att utföra och återföra någon forskning till föreningen som visar på hittills okända ättlingar eller släktskap.

Stipendiet kan sökas av medlem och ska vara ett bidrag till kost och logi om forskning måste genomföras på annan ort. Stipendiet kan maximalt uppgå till 5000 kr och kan sökas och erhållas två gånger.

Stipendiet söks genom att sökande skickar en avsiktsförklaring till styrelsen som beviljar stipendiet senast 1 december under det år ansökan har inkommit. Avsiktsförklaringen ska innehålla uppgifter om vilken del av släkten forskningen avser samt på vilken ort sökande avser att resa till. Innan sökande kan beviljas en andra gång ska den gjorda forskningen redovisas för styrelsen och forskargrupp.

Kalmar den 1 april 2020

Karin Larsson och Thina Rydell

Nya boken är klar "Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds ättlingar"

Boken är klar och har redan sålt i ett 60-tal exemplar. Den kostar 300 kr plus pack och porto totalt 372 kr. Efter att du har gjort din beställning i vår butik och vi har mottagit den skickas boken efter att du har betalat in summan till oss. Det är inte någon ny bok, utan ett nytryck av den tidigare boken, med nya rättelser och bilder i färg.

Information angående boken

Boken har tryckts två gånger tidigare, 1982 och 2004. I släktforskning dyker nya uppgifter upp som reviderar eller kompletterar de man redan har. Som i alla böcker smyger sig felaktigheter in, så även i släktboken. Datum är rättade där vi har upptäckt att uppgiften inte stämde med kyrkböckernas original. Uppgifter har hämtats från födelse- och dopbok, vigselbok, död- och begravningsbok. En del personer har lagts till, andra har fått till exempel födelseort ändrad.

Elgenstiernas supplement innehöll fel för ätten Sabelskjöld och de nya uppgifterna finns med i denna utgåva. Det finns en hel del felaktigheter som valsar runt på olika sidor på internet. Var noga med källor till de uppgifter ni tar upp i era släktträd, ta inte med felaktigheter bara för att fylla igen luckor i er forskning.

Forskargruppen har tittat på Jöns Sabelskjölds första hustrus identitet. I släktboken uppges hon heta Märta Stråle av Ekna. Vi har efter undersökning och konsulterande av andra släktforskare beslutat oss för att den uppgiften är fel.

Beställ smycken direkt hos guldsmeden

Vill du beställa en ring, gå först till en lokal guldsmed och prova ut rätt storlek. Tänk på att det handlar om en klackring, så be att få prova sådana.

Är du intresserad, hör av dig direkt till Valdi Smycken: maila till info@valdismycken.se eller ring 0480-42 25 25.

Annica Triborg



Hals Smycke



Klackring modell 1



Även Sven Bankeström och Torsten Wideberg, som båda släktforskade ställde sig tveksamma till Märtas identitet när släktboken skrevs. Att Olof Stråles och Märta Stolpes dotter är Jöns första hustru är vi överens om. Vi menar att hon hette Christina. Någon Märta nämns inte vid moderns Märta Stolpes arvskifte.

I dödsnotisen för Jöns dotter Märta Sabelskjöld, gift med Anders Bertilsson Bergman uppges föräldrarna med namn. Vi anser att det är en felskrivning i jordeböckerna där man kan uppfatta att hustruns namn var Märta. Man kan inte med säkerhet säga vilket som är rätt men vi anser att Christina Stråle av Ekna är Jöns första hustru och mor till barnen.

*Forskargruppen
genom Karin Larsson*

Berätta din släkthistoria

Tidningen Sabelskjöldarn jagar ständigt intressanta berättelser kring vår släkt. Berätta om en spännande släkting, en intressant händelse eller något annat du gärna vill berätta. Skicka texten till oss på e-post redaktion@sabelskjold.se

Digitala nr av Sabelskjöldarn

Vi har fått förfrågan om att få en digital tidning istället för den tryckta. En snabb enkät på vår Facebooksida visar att det finns ett visst intresse. Om du till nästa år vill ha en digital tidning istället för den tryckta eposta oss på redaktion@sabelskjold.se. Det är också viktigt att du ser till att vi har rätt e-post till dig. Årets tidning läggs alltid ut på webbsidan som pdf på hösten.



Mer information om smyckena finns i tidigare Sabelskjöldare, om du inte har dem kvar finns de på webbsidan.
www.sabelskjold.se

Klackring modell 2

VALDI
SMYCKEN

Kaggensg 7
393 32 Kalmar
telnr 0480-422 525
info@valdismycken.se
www.valdismycken.se

Avsändare:
Släktföreningen Sabelskjöld
Karlstorp 107
395 90 KALMAR

B PP Sverige, Port Payé



Ordförande: Staffan Svensson,
Törnholmsv 41, 572 63 Oskarshamn
Tel: 0491-845 05, staffan.svensson@sabelskjold.se

Ord ledamöter: Gunnar Malmberg, Tranås
Tel: 0706-829 200,
gunnar.malmberg@sabelskjold.se
Birgitta Mantefors, Norrköping,
Tel: 0709-186 456,
birgitta.mantefors@sabelskjold.se
Thina Rydell, Kalmar
Tel: 0733-544 569, thina.rydell@sabelskjold.se
Britt Stenervall, Enskede
Tel: 0707-122 353 britt.stenervall@sabelskjold.se

Suppleanter: Rolf Bowin, Bromma
Tel: 0704-922 548 rolf.bowin@sabelskjold.se
Per Håkansson, Timmernabben
Tel: 0703-250 651, per.hakansson@sabelskjold.se
Tomas Sannerud, Norrköping,
Tel: 0725-413 436 tomas.sannerud@sabelskjold.se
Maja Svärd, Järfälla
Tel: 0730-406 421 maja.svard@sabelskjold.se

Revisorer: Peder Nilsson, Kristdala, tel: 0491-711 21
Christer Andersson, Hultsfred, tel: 0491-740 35

Valberedning: E-post: valberedning@sabelskjold.se
Rolf Svensson, Nyköping (sammanställande)
Tel: 0706-639 505, chrolf2@bredband2.com
Birger Bring, Kristdala
Tel: 0491-730 21, birger.bring@telia.se
Sture Karlsson, Bockara
Tel: 0703-153 621

Sabelskjöldar'n textbearbetning och layout:
Thina Rydell
Har du förslag eller vill skriva något?
Hör av dig till redaktion@sabelskjold.se!
Kom ihåg att meddela oss ev adressändring på
medlem@sabelskjold.se eller med ett flyttkort!

Medlemsavgift för 2022

Medlemsavgiften är 150 kr per medlem och ska vara inbetalad senast sista februari. All inbetalning efter 1 oktober 2021 räknas som avgift för 2022. Vill du inte klippa sönder tidningen går det bra att skriva in uppgifterna på ett blankt inbetalningskort. Skriv alltid först medlemsnr, som finns bak på tidningen och sedan namn. Är ni flera i familjen uppge allas namn och medlemsnr om ni vet. Du kan också betala med swish på nr

123 268 00 80, i meddelande anges medlemsnr. Påminnelse skickas i första hand ut via e-post därefter med brev. Därefter tas medlemmen bort ur registret. Det går bra att begära eventuellt utträde ur föreningen till medlemsansvarig Per Håkansson. **Om du har e-post** som du inte meddelat eller om du har bytt, vänligen meddela oss. Vi använder e-post för kommunikation så mycket det går.

bankgirot

INBETALNING/GIRERING AVI

Medlemsavgift 2022

Medlem nr: _____

Medlem nr: _____

Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

Släktföreningen Sabelskjöld

Inbetalningsavgift
(fylls av banken)

Från bankgirot (vid girering)

Belopp - ange alltid kronor och öre

öre

Till bankgirot (fylls alltid)

5 7 7 1 - 7 6 6 2

#

#

#45#